

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου ομάδα μαθητών/τριών του σχολείου μας επισκέφθηκε το Μέγαρο της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας στα πλαίσια εκπαιδευτικής δράσης με θέμα «*Καλλιέργεια της ιστορικής και πολιτικής συνείδησης για την ανάπτυξη της πολιτειότητας των τελειοφοίτων*» που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της φιλόλογου Αθανασίου Αικατερίνης.

Το Μέγαρο της Δημοκρατίας βρίσκεται σε έναν από τους ωραιότερους δρόμους της πόλης μας, στην οδό Ηρώδου του Αττικού. Οικοδομήθηκε το 1892 στη θέση όπου βρισκόταν ο βασιλικός λαχανόκηπος σε σχέδια του αρχιτέκτονα Έρνεστ Τσίλλερ και προοριζόταν για κατοικία του Διαδόχου Κωνσταντίνου. Από το 1913 και μέχρι το 1974 που καταργήθηκε στη χώρα μας η Βασιλευόμενη Δημοκρατία λειτούργησαν εκεί τα λεγόμενα *Νέα Ανάκτορα*. Από τη Μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα αποτελεί την επίσημη κατοικία του/της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.



Για να φθάσουμε επιλέξαμε μια διαδρομή μέσα από τον Εθνικό Κήπο διαθέτοντας λίγο χρόνο για να θαυμάσουμε το όμορφο δείγμα αρχιτεκτονικής τοπίου του 19ου αιώνα που διατηρεί, ακόμα, αναλλοίωτα τα βασικά χαρακτηριστικά του. Η αίσθηση του φυσικού τοπίου, το περιποιημένο ελικοειδές δίκτυο των μονοπατιών, οι πέργκολες, η ποικιλία φυτικών ενοτήτων και παρτεριών με εισαγόμενα αλλά και ελληνικά φυτά αλλά και τα φλόξενα παγκάκια μας αναζωογόνησαν τονώνοντας την καλή μας διάθεση.



Κατά την ξενάγηση στους τρεις ορόφους του Προεδρικού Μεγάρου από τον συγγραφέα Νίκο Δαββέτα θαυμάσαμε τη νεοκλασική αρχιτεκτονική με το μεγάλο αίθριο, τους επιβλητικούς κίονες και των τριών αρχαιοελληνικών ρυθμών αλλά και τις μεγάλες φωτεινές αίθουσες με την εντυπωσιακή θέα προς την Ακρόπολη, το μνημείο του Φιλοπάππου και το Παναθηναϊκό στάδιο. Επίσης, ξεναγηθήκαμε στην αίθουσα όπου εκτίθενται τα δώρα προς την Πρόεδρο κατά τις επίσημες επισκέψεις της στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ενώ, παράλληλα, πληροφορηθήκαμε για τη θεσμική λειτουργία του χώρου και το εθιμοτυπικό που τηρείται.

Βγαίνοντας ευχαριστημένοι από την ενδιαφέρουσα και σημαντική επίσκεψη επιλέξαμε για την επιστροφή μας την οδό Βασιλίσσης Όλγας που είναι πεζόδρομος ενώ από μια λωρίδα της διέρχεται το τραμ. Έτσι περάσαμε μπροστά από το «Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών Ι. Φωκιανός» που βρίσκεται δίπλα στο Ζάππειο και, σχεδόν, απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο και ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα για τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες. Παράλληλα, είχαμε την τύχη να δούμε τη διπλή υπαίθρια έκθεση του Δήμου Αθηναίων στον πεζόδρομο για «*Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων 1941 – 1944*» και «*Το Τραύμα ως Μνήμη και Ζωή*» που οργανώθηκε με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Στο τέλος, περνώντας δίπλα από τις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρισης Αθηνών, φθάσαμε στην είσοδο του ναού του Ολυμπίου Διός και από εκεί στην Πύλη του Αδριανού από όπου διασχίσαμε τη λεωφόρο Αμαλίας και κατευθυνθήκαμε προς την Διονυσίου Αρεοπαγίτου για να πάρουμε το μετρό από το σταθμό Ακρόπολη προς τον Άλιμο.

Τελικά, είχαμε κάνει έναν όμορφο, ήσυχο και απολαυστικό ιστορικό περίπατο στο στερεοτυπικά θεωρούμενο αδιάφορο και θορυβώδες κέντρο της Αθήνας, κάτω από τον διάφανο αττικό ουρανό και τη μοναδική λάμψη της Ακρόπολης.

