

Διδακτική επίσκεψη

Την Τρίτη 24 Ιανουαρίου, παρά τον βροχερό καιρό, επισκεφτήκαμε, οι μαθήτριες και οι μαθητές της ομάδας μαθημάτων ανθρωπιστικού προσανατολισμού του σχολείου μας, στα πλαίσια του μαθήματος *Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας*, με πρωτοβουλία της καθηγήτριας που διδάσκει το μάθημα Κατερίνας Αθανασίου, το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος. Η μετακίνηση από το σχολείο έγινε με λεωφορείο και μετρό και φθάσαμε στο χώρο του μουσείου, στην οδό Αμερικής, από το Σύνταγμα, κατεβαίνοντας για λίγο την Πανεπιστημίου και διασχίζοντας τη θαυμαστή στοά Σπυρομήλιου ή City Link, όπως λέγεται σήμερα, που κατασκευάστηκε την περίοδο των μεγάλων επενδύσεων, κατά το Μεσοπόλεμο.

Το μουσείο παρουσιάζει την σύγχρονη νομισματική και οικονομική ιστορία της Ελλάδας, από το σχεδιασμό και την εφαρμογή του πρώτου νεοελληνικού νομισματικού συστήματος, το 1828, επί Καποδίστρια, έως τη δημιουργία της ευρωζώνης και την ένταξη της χώρας σ' αυτήν, με την εισαγωγή του ευρώ, το 2002, που αποτελεί από τότε το νόμισμά μας.

Σαν μαθητές, παρακολουθώντας το νήμα της ξενάγησης για τις ρίζες του χρήματος από τους αρχαίους χρόνους μάθαμε τι κοινό έχουν τα κοχύλια, οι χελώνες και τα τάλαντα εμποδώνοντας, παράλληλα, την κατανόηση της σχέσης του νομίσματος με την παραγωγή, ενώ, ακούγοντας για τη νομισματική πολιτική της χώρας μας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μάθαμε ότι υπήρξε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που κατόρθωσε να μεταφέρει στο εξωτερικό και να διασώσει όλον τον χρυσό που είχε στα θησαυροφυλάκιά της. Τέλος, είχαμε την ευκαιρία να δούμε τα έργα της περιοδικής έκθεσης *Μιχαήλ Αξελός (1877-1965) - Ανάμεσα σε δύο κόσμους*, γνωρίζοντας έναν δημιουργό με πολύπλευρο έργο που υπήρξε ο πρώτος Έλληνας σχεδιαστής χαρτονομισμάτων και εργάστηκε για την Τράπεζα της Ελλάδας. Ανάμεσα σε άλλους, θαυμάσαμε από κοντά τον ζωγραφικό πίνακα του Αξελού *Εργάτες σε λιμάνι* που υπάρχει στο κεφάλαιο «Η διαμόρφωση και λειτουργία των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα» του βιβλίου μας.

